

Η εκδρομή μας

Στις 17 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη, όλη η Α' Γυμνασίου επισκέφθηκε ένα μουσείο τέχνης, το μουσείο Ηρακλειδών!

Στις 8:30 το πρωί συγκεντρωθήκαμε στο προαύλιο, όπου οι καθηγητές αφού μας μέτρησαν, μας στοίχισαν σε ζευγάρια και μας μοίρασαν από δύο εισιτήρια για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο.



Ξεκινήσαμε λοιπόν όλοι μαζί συντεταγμένοι και φτάνοντας στο σταθμό, επικυρώσαμε τα εισιτήριά μας και μπήκαμε στο τρένο. Μετά από μερικά λεπτά αποβιβαστήκαμε στη στάση 'Θησείο' και κατευθυνθήκαμε προς το μουσείο. Η ανυπομονησία μας για το τι θα βλέπαμε είχε κορυφωθεί! Περπατώντας για λίγο σε ένα πλακόστρωτο δρόμο, δίπλα από μαγαζιά στολισμένα Χριστουγεννιάτικα, αντικρίσαμε ξαφνικά απέναντί μας το μουσείο να στέκει επιβλητικό σε άσπρο και μπλε χρώμα. 'Όλοι μας αναφωνήσαμε με θαυμασμό!

Ολόγυρά του υπήρχαν όμορφα καταπράσινα φυτά και αφού διαβήκαμε τη μεγάλη μπλε πόρτα του, βρεθήκαμε σε μια μεγάλη αίθουσα. Εκεί μας περίμεναν οι άνθρωποι του μουσείου, που μας ξενάγησαν στους χώρους του, εξηγώντας μας το καθετί. Στην αρχή είδαμε ένα πολύ ψηλό διαφανές γυαλί που πάνω του ήταν χαραγμένο ένα ασυνήθιστο ζώο. Αριστερά του υπήρχαν διάφορα φυτά σε γλάστρες και πιο κάτω, χαμηλότερα υπήρχε ένα μικρό υπαίθριο κατάστημα που πουλούσε αναμνηστικά του μουσείου.

Στη συνέχεια ανεβήκαμε τις σκάλες και περνώντας από μια μπλε πόρτα, μπήκαμε σε μια αίθουσα γεμάτη πίνακες με θέματα επιστημονικά και μαθηματικό περιεχόμενο. Μια ξεναγός μας μίλησε για το Πυθαγόρειο θεώρημα, για μεγάλους και φημισμένους μαθηματικούς της αρχαιότητας, όπως ο Θαλής ο



Μιλήσιος και μείς ακούγαμε με προσοχή και θαυμασμό όλα εκείνα τα σπουδαία και μεγάλα, γύρω από την επιστήμη των Μαθηματικών. Ύστερα παίζοντας, προσπαθήσαμε να λύσουμε μερικά προβλήματα που δεν ήθελαν κόπο, αλλά τρόπο! Ορισμένα τα καταφέραμε, άλλα πάλι όχι και έτσι καταλάβαμε πως σε ό,τι κι αν κάνεις, όσο απλό και να φαίνεται, χρειάζεται να



βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί. Μετά κατεβήκαμε έναν όροφο και είδαμε ένα τεράστιο ξύλινο τραπέζι με καρέκλες γύρω του και έναν πίνακα αφής απέναντί του. Η ξεναγός πλησίασε στον πίνακα και σχεδιάζοντας πάνω του μας εξήγησε τις ιδιότητες των παράλληλων γραμμών και άλλα μαθηματικά σχήματα. Αυτή η δραστηριότητα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και την ευχαριστηθήκαμε όλοι μας, γιατί

συμμετείχαμε όλα τα παιδιά σε αυτό.

Αφού ευχαριστήσαμε τους ξεναγούς μας, αποχωρήσαμε από το μουσείο και πριν πάρουμε ξανά το τρένο για να γυρίσουμε πίσω, κάναμε μια βόλτα σε ένα κοντινό πάρκο, από όπου φαινόταν η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα, να δεσπόζει επιβλητικά πάνω στο λόφο. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα ιδιαίτερα υπερήφανη...

Η εκδρομή αυτή πιστεύω θα μείνει σε όλους μας αξέχαστη, όχι μόνο επειδή ήρθαμε έτσι πιο κοντά στα Μαθηματικά και εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας πάνω στην επιστήμη αυτή, αλλά περάσαμε και πολύ ωραία και ευχάριστα μεταξύ μας όλα τα παιδιά.

Βικτωρία Μπουντά Α3 – Δεκέμβρης 2014